

LETTER NUMBER 100

1 1835-03-13
2 Au révérend Père Supérieur des Frères de St Joseph a Grammont

Geloof zy J. M. J.

Eerweerden Vader Oversten

Ik wensche dat den feestdag van onzen h. Patroon over u, en over geheel het Institut der Broeders van den h. Joseph, vele gratien doe nederdalen. Dat gy alle ware Religieusen worde, en in deze gelukkige hoedanigheyd grooten dienst moge doen aen de h. Kerk, in ons geliefde vaderland.

Den heere geweerdige ook te raken t' hert van den armen Alphonsus ! Is hy by u toegekomen ?

Ik beveel my ook in uwe gebeden. Ik bid dagelyks voor u alle, want het is met liefde, dat ik volbringe de pligten die my opleggen myne hoedanigheyd van

Uwen geestelyken Vader

Gend 13 maart 1835

C. G. Van Crombrughe

13 March 1835

To the Reverend Father Superior of the Brothers of St Joseph at Grammont.

Praised be Jesus, Mary and Joseph

Dear Father Superior¹

My wish is that the day of the feast of our Holy Patron brings many graces upon you and on the entire Institute of the Brothers of St Joseph. May you all become true religious and in this happy quality may you be of great service to the Church, in our dear fatherland.

May the Lord also touch the heart of poor Alphonse²! Has he arrived yet?

I also commend myself to your prayers. Every day I pray for you, because it is with love that I fulfil the duties which fall to me in my role of

Your spiritual Father

Ghent 13 march 1835

C. G. Van Crombrughe.

¹ Mr Ignace Vandenbossche [1]

² Alphonse Janssens (CGK)